



Tweemaandelijks Mededelingenblad van de Hertogelijke Aarschotse Kring voor Heemkunde v.z.w. 52ste jg., nr. 3, mei 2022

Zetel: Elisabethlaan 103C, 3200 Aarschot - Vlaams Gewest

KBO 0408.014.464 - RPR - Rechtbank van Leuven

Website: www.heemkundeaarschot.be

E-Mail: secretariaat@heemkundeaarschot.be

samenstelling: Eddy Dehond

Raaklijnen in het Stedelijk Museum

In het Stedelijk Museum te Aarschot wordt op 17 juni de tentoonstelling *Raaklijnen. Waar kunst & kant elkaar raken* geopend. Er worden kunstwerken getoond van Lieve Smets, aan wie dit jaar *De Prijs van de Aarschotse Cultuurraad* toegekend werd. De tentoonstelling loopt tot 25 september.

De kunstenaar omschrijft het concept van de tentoonstelling als volgt: “Een raaklijn in de wiskunde is een lijn die een kromme raakt in een punt, maar verder zijn eigen weg gaat. Zo raakt mijn werk aan de eeuwenoude techniek aan het kantwerken. In een deel van de tentoonstellingsruimte worden mijn werken getoond, sommige in confrontatie met historische kantwerken. In het andere deel van de expo wordt “kant” historisch gekaderd: vwat is kant, de verschillen tussen naaldkant en kloskant, de inventiviteit van de techniek, het spel van open en gesloten delen, de huisnijverheid vroeger...

In mijn werk is kant een metafoor voor vergankelijkheid en fragiliteit. Hoe meer gaten een materiaal krijgt, hoe meer het raakt aan het wezen van kant, namelijk transparantie. Ijzer waarin roestgaten zitten, is minder dan het voorwerp dat het ooit was, maar ook meer. Er ontstaan vormen die er niet waren. Textiel kan weelderig of luxueus zijn, maar ook tot op de draad versleten. Hierdoor krijgt het een extra betekenis. Er hangt immers een verhaal aan vast; het heeft ‘geleefd’, het krijgt iets kwetsbaars.

Het concept vergankelijkheid hangt samen met herinneringen. Herinneringen als een restje, een vaag overblijfsel van iets wat ooit is geweest.”



Roversbenden in Heist

In het heemmuseum *Die Swane* in Heist-op-den-Berg organiseert de plaatselijke heemkring een tentoonstelling rond het thema *Roversbenden in Heist en omgeving*. Beruchte benden zoals *De Binders van de Pijpelheide*, *De Bende Guldentop*, *De Bende Nauwelaerts* en *De Bende van Schriek* (of de Rossen Tjol) deden heel wat mensen in het verleden bibberen van grote schrik. Ook de naam Peerke Verhaert doet bij oudere mensen nog een belletje rinkelen. De tentoonstelling omvat vooral tekstmateriaal.

Enkele smaakmakers:

- *1800, Beerzel: In de nacht van 10 op 11 januari zijn ongeveer veertig rovers een huis in Beerzel binnengebroken en hebben er alles geroofd, zelfs de meubels hebben ze er uit gehaald. Terwijl de dieven in het huis daarmee bezig waren, hielden ze de bewoners van het huis geheel naakt opgesloten in de kelder. Met vreselijke bedreigingen en met stokslagen werden de bewoners, vooral de man, gedwongen alle verborgen kostbaarheden aan te wijzen. De man heet N. Van der Auwera.*

Moge God een eind maken aan deze al te vaak voorkomende misdaden.

- Bij de leden van *De Bende van de Pijpelhei* vonden we ook de namen van Jan Henri Jacobs uit Aarschot en Sebastiaan Heremans uit Wolfsdonk.
- Na de Tweede Wereldoorlog was *De bende van Rossen Tjol* actief. Rossen Tjol was gelauwerd voor moed en inzet als weerstander. Wegens een ontploffing bij het ontmantelen van explosieven was hij blind geworden. Hij trok hiervoor volgens de krant *een ruim invalidenpensioen*, waardoor hij *niets tekort* had. Maar volgens dezelfde krant *was er blijkbaar een flinke verbetering opgetreden van zijn zicht, want om 's nachts op rooftocht te gaan en met de fiets over donkere wegen te fietsen, had hij weinig problemen. Overdag liet hij zich voor het zicht van de goegemeente begeleiden.* Een en ander leverde hem 10 jaar gevangenis op.

De tentoonstelling is tot eind oktober gratis te bezichtigen in het heemmuseum, Kerkplein 24. Het museum is open op zondagnamiddag van 14 tot 18 u. Op het plein en rond de kerk zijn een aantal parkeerplaatsen

Zot van Dimpna en Dimpna Verbeeldt

In Geel, in de Sint-Dimpnakerk, kan je naar de tentoonstelling *Zot van Dimpna*, een tentoonstelling over het indrukwekkende Sint-Dimpna-altaar (1505) van Goossen Van der Weyden, kleinzoon van Rogier Van der Weyden. Aan de hand van de recent gerestaureerde prachtige en unieke panelen ontdek je het tragische verhaal van Dimpna. In haar levensverhaal staat de waanzin centraal. De schoonheid van deze Ierse koningsdochter drijft haar vader tot het uiterste, zodat hij tenslotte zelf zijn dochter het hoofd afhakt. Toch overwint Dimpna: ze wordt heilig verklaard en vereeuwigd in de beeldende kunst. Gewoonlijk wordt ze afgebeeld als een koningin met kroon en scepter en met een zwaard in de hand. Laat je in deze expo volledig onderdompelen in het verhaal van Dimpna, haar geheimen en haar invloed op de geestelijke gezondheidszorg in Geel. Meer info: <https://www.zotvandimpna.be/nl/praktisch>

Ook in Geel, in het Gasthuismuseum (gelegen Gasthuisstraat 1), loopt de tentoonstelling *Dimpna Verbeeldt*. Je vindt er een unieke selectie Dimpnaportretten en -beelden. De expo toont dat Dimpna's beeltenis inspireert en evolueert samen met de opgang van de Dimpnacultus. Het museum is op maandag gesloten. Meer info: <https://www.gasthuismuseumgeel.be/dimpna-verbeeldt>

Beide tentoonstellingen lopen tot 28 augustus..



Wij danken de volgende steunende handelaars en beschermende leden:

- Aarschotse Gidsenbond p/a Sint-Jobsweg 21, 3221 Nieuwrode
 - Altex Interieurs, G. Vandenheuvelstraat 157 – 2230 Ramsel
 - Dhr. Benny Bergen
 - Apotheek Luc Bollen, Bogaardenlaan 3 – 3200 Aarschot
 - Dhr. Jos Bruyninckx
 - Dhr. Francis Camerlinckx
 - Mevr. An Coeck
 - Dhr. Isidoor Corbeels
 - Dhr. Frans De Cremer
 - Dhr. Tony Fraussen
 - Geassocieerde notarissen Geerinckx & Callewaert, T. De Beckerstraat 42 – 3200 Aarschot
 - E.H. Huub Gerits
 - Dhr. Johan Goolis - Aarschot Weleer
 - Grauwzusters Franciscanessen Rillaar
 - Dhr. Ivo Hermans - De Koerier van Navarra
 - Dhr. Frans Heylen
 - Dhr. Roger Janssens
 - Mevr. Sylvia Janssens
 - Kerkfabriek HH. Maria Pieter Antonius Langdorp
 - Dr. Jan Laenens, Veerlestraat 1 – 3201 Langdorp
 - Dhr. Urbain Lavigne-Vermandel
 - Dhr. Dirk Luyten
 - Geassocieerde notarissen Michiels, Stroeykens & Pelgrims, Boudewijnlaan 19 – 3200 Aarschot
 - Dhr. Everard Nys
 - Dhr. Jef Saenen - Verzekeringen Hendrickx
 - Dhr. Ludo Schellens
 - Dhr. Willy Schroeven (†)
 - Mevr. Lieve Serneels
 - Dhr. Kris Smets
 - Dhr. Steven Tuerlinckx (†)
 - Dhr. Vic Valgaeren
 - Dhr. Johan Van Rensbergen
 - Mevr. Christel Verlinden
 - Dhr. Valère Vissenaeken
 - Dhr. Jozef Vlummens
 - Dr. Paul Willems Oude Mechelsebaan 272 – 3201 Langdorp
-