



LEZING

De pest in onze streek

Abdij van Averbode, poortgebouw
zaal Antwerpen

6 maart 2018, 20u

door Kris De Winter (organisatie
Heemkring Averbode vzw)

inkom: 3 euro

Een norbertijn en de pest van 1636...

Wanneer de pest in 1636 in vele steden, maar ook op het platteland toeslaat, houdt een norbertijn van Tongerlo het hoofd koel. Hij vlucht niet. Dankzij zijn notities beschikken we nu gelukkig over merkwaardige gegevens betreffende de macabere pestepidemie van 1636.

Precies in dat jaar rollen er in de Nederlanden enkele boeken van de drukpersen die de gruwelijke doodstrijd van de pestlijders in detail beschrijven. En die tevergeefs zoeken naar de schuldige...

We kruipen dus een avondje in de huid van de zeventiende-eeuwse mens, een wereld met oorlogsgeweld, met zwarte ratten, met abdijhoeven waar ganse boerenfamilies de dood ingegaagd worden, met paniek en waanzin, met het geloof dat past een straf van God, met de kometen als voorbode van nieuwe epidemieën, en de vervuilde lucht als dé grote boosdoener...



'Snaveldokter'

(Afbeelding Wikimedia commons)